

NBvD

Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's

Lieve collega-doula's,

Afgelopen ledenvergadering kwam naar voren dat de leden van de NBvD zich niet gehoord voelen door het bestuur. Dit vinden we heel erg, en we willen als bestuur hier onze welgemeende excuses voor aanbieden. Als doula's is het onze topprioriteit dat onze klanten zich gezien, gehoord en geborgen voelen. Het is onze wens dat dit ook in de vereniging zo is, en het doet ons verdriet te moeten constateren dat ons dat als bestuur niet gelukt is.

Graag willen we jullie op de hoogte houden van wat we als bestuur aan het doen zijn, zodat jullie zien dat er achter de schermen wel degelijk dingen gebeuren, en welke dingen dat dan zoal zijn. De komende tijd zullen jullie dan ook regelmatig berichten van ons ontvangen over waar we mee bezig zijn.

Voor de afgelopen anderhalf jaar is er vooral heel veel tijd gaan zitten in het corona-beleid. Het tweekoppig bestuur besteedde, naast hun eigen gezin en werk, soms meer dan 30 uur per week aan de NBvD. De corona-crisis vergde helaas enorm veel tijd en aandacht. Tijd en aandacht die niet ergens anders aan besteed kon worden. Echter, er is wel hard gewerkt aan het beleid rondom opleidingen; tevens is er hard gewerkt aan het beroepsprofiel. Daarnaast moesten er veel achterstanden weggewerkt worden die door het voorgaande bestuur, door omstandigheden, helaas niet opgepakt konden worden.

Door het gebrek aan bestuursleden en dus inzetbare tijd, is veel emailcorrespondentie langdurig blijven liggen.

Op dit moment hebben we nog niet de capaciteit om veel email weg te werken, en we willen jullie nog een pietsie geduld met ons vragen, terwijl wij proberen om door de bomen het bos weer te vinden. We zijn bereid daar hard voor te werken. We hopen dat jullie bereid zijn ons te steunen. Laten we samen de NBvD een mooie, professionele vereniging maken waar we trots op kunnen zijn!

Met veel liefde en in verbondenheid,

Het voltallige bestuur van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's.